

Het boek 'Brieven van Michael' van Katerina Karanika is een bijzonder en makkelijk te lezen boek. Het zijn boodschappen die zij ontvangen heeft van aartsengel Michael in 2012, terwijl haar vingers razendsnel over het toetsenbord van de computer vlogen. Daarna was ze doodmoe. In de brieven geeft Michael door dat wij op aarde een overgang doormaken van de 3e naar de 5e dimensie. In de 3e dimensie is er dualiteit, afgescheidenheid en angst. De 4e dimensie is de worsteling om patronen van angst, pijn en verdeeldheid te doorbreken en los te laten. In de 5e dimensie is er licht, liefde, eenheid en verbondenheid, alles is goed.

We hebben de website www.thechildrenoflove.org van Katerina gevonden in oktober 2014. Ik heb haar een mail gestuurd, waarin ik schreef dat ik veel herkende en schreef hoe ik met drie mensen woon en werk in een woongroep om bewust en sociaal met elkaar om te leren gaan.

Katerina mailde terug dat haar ziel werd geraakt en ze na het lezen van mijn mail een verlangen had om meteen contact met mij te zoeken. Ik ben de volgende dag bij haar langs gegaan, ze was toen al ziek, snel moe en kon bijna niet meer lopen. Haar man Willem was erbij, het was een inspirerende middag. Ze heeft mij gevraagd of ik haar boek met de boodschap over liefde mee wilde helpen verspreiden. Ik kreeg 32 boeken mee.

Door het lezen van haar boek begreep ik dat ik de 4e dimensie in 12 eenzame jaren, in een diep bewustwordingsproces had doorgemaakt en daarna mensen ben gaan begeleiden in een praktijk voor haptonomie en muziek. Na 3 jaar is daar een woongroep uit ontstaan, Marthe en Erik die ik 3 jaar had begeleid en mijn zus Jeannette, die ik 17 jaar geholpen heb, zijn in 2006 in mijn huis komen wonen. We zijn door veel moeilijkheden heen gegaan en hebben muziek gemaakt. Jeannette en Erik blijken gesloten, Marthe en ik zijn steeds meer gaan samenwerken.

Als we in juli 2018 bellen omdat het laatste boek is weggegeven, vertelt Willem, dat Katerina 7 april 2017 is overleden, de dag dat mijn moeder in een verzorgingshuis werd geplaatst en ons leven totaal veranderde. 2 maanden later, 8 juni, is mijn zus Jeannette overleden. We zijn langsgestaan bij Willem en hebben in de tuin gezeten, waar elke dag vogels komen. Hij vertelt dat hij nu zelf ziek is en voor chemobehandeling heeft gekozen, geen makkelijke weg, maar besloten om er zo goed mogelijk doorheen te gaan. We hebben het schilderij bekeken dat Katerina geschilderd had van de wijzen die haar begeleid hebben op aarde. Dat is de afbeelding op de voorkant van haar boek geworden.

Mijn moeder is 18 mei 2019 overleden door medicijnvergiftiging. Erik is net daarvoor verhuisd. Als Marthe en ik 2 jaar later Willem bellen om weer 32 boeken op te halen, zegt hij dat dinsdag goed uitkomt. Als we gaan fietsen naar Baarn, 20 km, vliegt er een atalanta voor ons en even later over mijn hoofd. We denken dat het Katerina is. Onderweg mediteren we op een mooie rustige plek. Als we aankomen zien we een roodborstje. Willem vertelt dat die dag, 7 april 2020, de sterfdag is van Katerina! Bij het afscheid zien en horen we het roodborstje zingen in een boom bij het huis. Bijzonder hoe alles zo mooi bij elkaar is gekomen. We hebben Willem nog een keer opgezocht in december 2021, met onze gekleurde auto. Hij was heel blij om ons te zien, het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij gaf ons 3 dozen mee, 48 boeken.

liefs Leonoor en Marthe

juni 2022